

## Veiligheid

Uit de vragenlijst die vorige maand is verstuurd, waarbij werd gevraagd naar de belangrijkste thema's voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018, blijkt dat veiligheid hoog scoort.



## Toelichting

- Mee eens**
- 100 % veiligheid bestaat niet
  - Heb geen onveilig gevoel in Hoogeveen.
  - Ik ben woonachtig in de Bakkerneslaan. Jeugd uit de achterliggende wijk trekt op vr en za avond bijna altijd luid schreeuwend door de straat. Soms met uitlatingen over de 'kak' die in onze straat woont. (...) Dit is storend, niet direct bedreigend.
  - Maar 's avonds zou na 20.00 uur wel extra gesurveilleerd mogen worden in de Hoofdstraat.
  - Niet altijd het geval
- Neutraal**
- Als mijn dochter 's avonds met de bus vanuit Hoogeveen komt bekruipt me een onveilig gevoel.
  - De verlichting is de laatste jaren een stuk minder fel geworden. Ik heb 's avonds het gevoel dat ik echt in het donker loop/fiets...dit komt het gevoel van veiligheid niet ten goede. Ook mijn kinderen haal en breng ik daarom in het donker nog vaak ergens heen ondanks hun puberleeftijd.
  - Hangt er van af waar je woont
  - Het is tegenwoordig een rare tijd. Dit heeft niet perse te maken met de woonomgeving
  - Ik voel me niet onveilig op straat als gevolg van criminaliteit maar door de straatverlichting. Ik ben op leeftijd, en ik wordt geconfronteerd met "hobbels en bobbel" op de openbare weg. Ik moet goed opletten dat ik niet struikel over loszettende straattegels of wortels van bomen. (of er mensen met kwaad in de zien zich kunnen verschuilen)
  - Ligt eraan. Sommige delen voelen wat minder veilig dan een andere plek.

- Overdag voel ik me wel veilig, maar ik zal 's avonds hier niet alleen de straat op gaan. Maar dat zou ik in een andere gemeente ook niet doen.
- Mee oneens
- 5x inbraak in mijn huis
  - Gisteren bij de buren
  - Avond uren
  - Ben wel angstig voor inbraak en zakkenrollen. Ook bang voor overval bij mijn bejaarde vader
  - Groepen mannelijke asielzoekers 's vonds laat minder prettig. Mijn vrouw durft niet meer op haar fiets naar haar werk. Roepen haar na etc.
  - Vooral in bepaalde gebieden met samenscholingen van jongelui voel ik me niet veilig (centrum, parken en speelplekken)
  - Vooral s'avonds en s'nachts in de omgeving en rondom het centrum op minder verlichte plaatsen
  - Wanneer er groepen of groepjes staan ga ik daar liever met een boog omheen
  - Wat men tegen me heeft, weet ik niet, maar ik ondervind veel tegenstand in het verkeer. Misschien een oude vete in het verkeer tegen me gebruiken?
- Zeer mee oneens
- Dit is sterk veranderd sinds er een azc is.
  - Eigenlijk durven wij tussen 08.00 en 09.30 plus 14.00 en 15.30 niet meer op de fiets naar het centrum te gaan, dankzij de scholieren die met drie naast elkaar, en op de verkeerde weghelft op je af komen, en dus nooit en te nimmer plaats maken, is echt waardeloos. Oom agent staat erbij en kijkt erna, meer niet!!!! WAARDELOOS.
  - Ik vind het veel en veel te donker door de ledverlichting. voetpaden fietspaden en ook de parkeerplaatsen, trouwens de hele wijk, het geeft z, on akelig onveilig gevoel. Volgens mij begint veilig voelen allereerst bij voldoende licht.!!!



**<Let op! Laag aantal respondenten!>**

### Anders, namelijk:

- Agressief gedrag asielzoekers richting vrouwen
- Allochtone hangjeugd, asielzoekers.
- Criminaliteit, geheel asielzoekers, oostbloklanders en drugsgebruikers. Niet voor jeugd.
- De buurtley meer
- Groepen mannelijke asielzoekers 's vonds laat minder prettig. Mijn vrouw durft niet meer op haar fiets naar haar werk. Roepen haar na etc.
- Vele inbraken

### Toelichting

- De ovale 'rotonde ' met al die zebra paden erom heen en geparkeerde auto's waardoor het zicht minder is vind ik niet prettig om langs te rijden. Dat er daar nog niet meer gebeurd is. Mensen zijn tegenwoordig heel snel gepikeerd wanneer ze ergens op aangesproken worden. Bijvoorbeeld al fietsend op de hoofdstraat. De elektrische fietsen of scootmobiel gaan daar vaak keihard. Ik zeg fietsstrook.
- Fiets en voet paden sluiten slecht op elkaar aan b,v.bij klok en mac Donalds Schutlandenweg fietsers levens gevaarlijk bij oversteken paden moeten veel te vaak worden gekruist met het snelle auto verkeer
- Onze politie is in geen velden of wegen te bekennen, en zien zij iets, nou, dan rijdt men gewoon door. Zal wel te veel werk zijn, arme jongens toch, als het salaris maar betaald wordt, de rest interesseert ze geen ene moer. Sorry voor het woord gebruikmaak dit is echt bijna crimineel gedrag.



### Toelichting

- Zeer mee eens**
- Ook in de zomer zorgen we dat op tijd de ramen dicht zijn en de voordeur altijd op slot.
  - Uit statistieken wordt dit onderbouwd
  - We zorgen zelf voor extra verlichting
- Mee eens**
- 24/ 7 het hele jaar door bewust i en om het huis mee bezig
  - Buitendeur op het nachtslot, en eerst kijken als er gebeld wordt, ben niet zo gauw bang, maar wanneer ik ingrijp op mijn manier?? Yes dan komt oom agent vertellen dat dat niet had gemogen, eigen rechter heet het dan, altijd beter dan die labbekakkerichheid van onze politie, sorry hoor.
  - Het is te gek dat wij daar zo mee bezig moeten zijn . Als de straffen hoger worden zullen ze het eerder laten . Te gek dat een nieuwe Nederland 1 week celstraf krijgt voor stelen dan zal hij het weer proberen hoogstwaarschijnlijk
  - Laatst werden we door schoffe vrouwen aangesproken of wij camera's hadden. raar. de volgende dag was bij overbuurvrouw autoramen ingeslagen. geeft je te denken
  - Wij wandelen nog al eens s,avonds. Valt ons op dat in Hoogeveen heel veel lantaarnpalen kapot zijn ,zien ook wel palen die weer gemaakt zijn ,maar misschien in deze donkere maanden er meer alaert op zijn en sneller repareren. Ook vaak lantaarnpalen uit op nicolaas beetsplein en de bilderdijklaan richting gemeentehuis is dan ook uit ? Komt ook niet ten goede in deze dagen.
- Neutraal**
- Ben me altijd heel erg bewust van de noodzaak van inbraakpreventie.
  - Bewoners dienen zich gedurende het hele jaar bewust te zijn van dit onderwerp
  - Hoeft niet mijn woning is inbraak veilig
  - Huis is goed te sluiten en bij verlaten altijd op slot. Vaste gewoonte.
  - Ik ben daar altijd bewust van. Niet meer in de donkere periode
  - Ik probeer er altijd rekening mee te houden
  - In de zomer net zo goed !

- Juist ook in de zomerperiode.

Mee  
oneens

- Altijd op de hoede zijn voor dit schorem
- Hetzelfde als in de lente en zomer
- In de zomer staat vaak alles open en is er zeker zoveel kans op inbraak, denk ik.
- Inbraak is van alle seizoenen
- Tijd vh jaar maakt niet uit wat bewustheid betreft

Zeer mee  
oneens

- Daar ben ik me altijd van bewust
- Dat ben ik 12 maanden per jaar, daar waar dan ook
- Doe ik altijd.
- Inbrekers komen overdag ook wel binnen. Gewoon niet op Facebook zetten, dat je op vakantie gaat.
- Je gewoon dagelijks bewust zijn dat er mensen rondlopen, die het verschil tussen mijn en dijn niet weten dan wel respecteren.  
Dus het gehele jaar door passende voorzorgsmaatregelen nemen. Volgend jaar komt deze onzinnige vraag weer terug als de vakanties voor de deur staan.



### Anders, namelijk:

- 's-Avonds doe ik altijd de gordijnen dicht. Als ik weg ga en het begint te schemeren doe ik alvast de gordijnen dicht en een gedeelte van de verlichting aan.
- Alle deuren tijdig op slot
- Als het donker wordt gaat de achterdeur op slot, in de zomer pas veel later.
- Ben scherper op andere bewegingen of andere personen in de leefomgeving
- Bij afwezigheid lichten binnen aan laten, melden aan de burens.
- Binnen de vve meer aandacht voor preventie
- Camera
- Camera's
- Cameras
- Doe de voordeur niet meer open voor de late aanbellers
- Een offerte opgevraagd voor camera's
- Gebruik van de buurtapp
- Hek geplaatst op de toegangsweg
- Ik ben bewust van mijn omgeving
- Ik doe de overgordijnen 's avonds dicht! Dan voel ik mij minder bekeken. In het voorjaar, zomer en najaar heb ik daar minder last van!
- Let meer op
- Ook met vakantie doen alsof je thuis bent!
- Sociale controle
- Vaker (laten) checken bij afwezigheid
- Vanaf schemer de tijdschakelaars op lampen in het huis
- Veel inbraak in de buurt, bijna elke week
- Wij zijn altijd bewust bezig met sluiten van ramen en deuren. Je kan niemand meer vertrouwen tegenwoordig.

### Toelichting

- 20 jaar geleden werd er bij ons ingebroken. Wij hadden alle ramen en deuren gesloten en lichten rondom de woning. Het buitenlicht werd stuk gemaakt. De deuren kregen ze niet open (was te zien aan de beschadigingen) maar een raam hebben ze wel weten open te breken.
- Bij ons heb je in de woonkamer geen zicht op de achterdeur, dus die gaat vroeg op slot. Als we een weekend weg zijn zetten we een paar lampen op verschillende timers.
- Eerst kijken voor wie de deur open doet, en anders???zelf optreden, maar ja, dat mag weer niet van onze politie, de luiaards!!!!!! Klungels, overbetaald voor niets!!!
- Hoort niet nodig te zijn . strenge straffen zijn nodig
- Omdat je bij ons in het donker zo goed als je benen breekt zonder licht vind ik het niet nodig om verlichting aan te brengen, daar dan alleen voor mijn eigen veiligheid. Ik vind verlichting de hele nacht ook vervuilend en storend, daarom wil ik het ook graag donker hebben om het huis.
- Veel onveilige situaties bij voetgangers en fietspaden die de kans voor de dief makkelijker maken .bv. Van Aalderenstraat west zijde vooral bij woningen bij de Vecht (Jannes) voetpad voor de woningen aan de Biesbosch zuid zijde voor de nr 40 en hoger